

Wiskundige tekens**Chris Hakkaart**

Misschien hebt u onderstaande in de krant, waar ik het uitgehaald heb, ook gelezen. Ik vond het zo kenmerkend voor de maatschappij waarin we nu leven, dat ik deze anekdote hier wil toevoegen. Het laat zien hoever de wiskunde tegenwoordig verwijderd is van de kennis die de gemiddelde burger op school heeft mee gekregen, of wat hij zich nog daarvan herinnert.

Het volgende gebeurde onlangs op een binnenlandse vlucht in de Verenigde Staten. Naast een passagier zat iemand vreemde tekens te schrijven (rechts in de volgende figuur). De passagier vond die nogal verdacht en waarschuwde daarom de bemanning. De vreemde snuiter werd afgevoerd.



Het bleek te gaan om een Amerikaanse hoogleraar in de wiskunde. Zijn berekeningen leken erg veel op Arabische tekst (links in bovenstaande figuur) en dat is verdacht.

Laten wij, in het enthousiaste promoten van onze hobby voorzichtig zijn in het gezelschap van minder geschoolde mensen.